

Met God!

Met God lukt je alles,
en zonder Hem niets.
Lijkt 't meest verloren,
Hij vindt wel weer iets.
Al staat ook je leven
totaal op z'n kop,
Hij kan het weer kant'len,
vertrouw daar maar op!

Met God lukt je alles,
hoe vreemd het ook lijkt.
Zijn liefde en aandacht
geen ogenblik wijkt.
Kom jij in het doolhof
er soms niet meer uit,
't is God die weer zichtbaar
Zijn wegen ontsluit.

Met God lukt je alles,
vertel het Hem maar.
De moeilijkste puzzel
zet Hij in elkaar.
Wat krom is wordt recht als
Zijn woord het beveelt,
als jij jouw problemen
en zorg met Hem deelt!

Frits Deubel

Overgenomen uit "God is Liefde" – Gedichten vol vertrouwen

Februari 2017 / 2

Geloof geeft glans en vreugde, schoonheid en hoop aan het leven.

Kiezen voor het leven

Aan het begin van het jaar keren we terug naar het gewone leven. Weer elke dag volgens de agenda leven, weer achter het stuur van de auto, boodschappen doen, naar de bank – al die vele onbelangrijke dingen. Waar doen we het voor? Misschien hebben we een doel: zelfontwikkeling, of om iets te betekenen in deze wereld, of om anderen niet teleur te stellen. Het doel kan plezier zijn of om ons niet te vervelen, of we doen wat we doen moeten omdat we ons verantwoordelijk voelen.

De dingen van elke dag kunnen zinvol zijn als we weten waar we het voor doen. Aan het begin van het jaar gaan we evalueren. Wat moet dit jaar anders? Misschien willen we meer bewust besluiten wát en hóé het moet. Aan het begin van een nieuw jaar willen we de horizon openhouden. Vol verwachting. Dit heeft te maken met ons geloof. Daarom willen we ons ervoor inzetten dat ons geloof ook voor de praktijk van ons leven iets betekent. Dat Gods licht de ruimte waarbinnen we leven, werken, eten, slapen, verlicht en onze horizon ruim en open maakt. Opdat we kunnen delen in de vrijheid, vrede en vreugde die alleen van God komen.

In deze ruimte krijgen de alledaagse taken en verantwoordelijkheden hun plaats, de gewone afspraken en activiteiten. Die hadden vervelend, glansloos, levenloos kunnen zijn. Maar in Gods tegenwoordigheid is ons bestaan méér dan saai en gewoon. Bestaan wordt *leven*. Gods nabijheid wordt een bron van energie, wijsheid en vreugde.

In die bijzondere ruimte levend, hoeven we de pessimistische toekomstvoorspellingen die we vaak horen, niet te vrezen. We hoeven niet verder te zoeken dan onze persoonlijke ervaring om tekens van Gods genade, zegen en kracht, soms zelfs een wonder, te vinden.

Het geloof maakt tóch een verschil aan de praktijk van ons leven. Maakt het leven licht, hoe donker de wereld ook is. Breekt de horizon open, hoe lang of kort het leven ook nog zal duren. Vinden we plezier in wat we doen, hoe groot de bedreigingen ook mogen zijn. Geloof geeft glans en vreugde, schoonheid en hoop aan het leven. Als we weten waarheen we op weg zijn, dan zijn ook de donkere delen van de levensweg niet zonder zegen en zonder uitzicht. Niets in dit leven kan de hoop vernietigen van degene die leeft in Gods licht.

Als we dit jaar niet alleen maar willen voort sloffen in de verplichtingen en activiteiten van elke dag, als we ons niet willen laten mee zuigen in de somberheid en duisternis van de wereld of de sleur van elke dag, ons niet bang laten maken door wat er gebeurt, of wanhopig door wat we meemaken, dan zoeken we een leven in het licht van Jezus Christus. Met hem overwinnen de liefde, vrede en blijdschap.

Het jaar ligt voor en het leven gaat door, de dingen van elke dag: onze verantwoordelijkheden, verplichtingen en activiteiten, ook onze relaties, welvaart en gezondheid. Als onze horizon maar niet daardoor gesloten raakt. Dat we gaan mopperen als het tegenzit. Ons terugtrekken als het anders gaat dan we zouden

willen. Boos worden als mensen ons tegenwerken. Angstig worden als er bedreigingen op ons af komen.

Het geloof breekt de horizon open. Het leven wordt lichter. Ons leven opent zich voor het nieuwe seizoen. Als we werken, lezen, bij elkaar op bezoek gaan, opdrachten maken, vergaderen, bij een graf staan, boodschappen doen, de dokter bezoeken of een feest vieren, kiezen wij het leven in Gods licht.

Dit is een heel bewust besluit.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Aan het begin van December kregen wij bericht dat gemeentelid Pieter de Haas overleden. Pieter was heel lang deel van onze geloofsfamilie en ook ouderling.

Wij kregen ook bericht dat Heleen Andeweg op 1 december overleden is. Huug en Heleen waren jaren lang deel van onze geloofsfamilie en Heleen heeft zondagsschool les gegeven. Zie verderop de inhoud van de officiële rouwkaart van Heleen.

Op zondag 4 december was het koffiedrinken en sinterklaas vieren. Onze Yolanda was op 1 december 60 geworden. Wij hebben vaak moet horen dat toen Yolanda 50 werd zij niet een Sara pop gekregen had en daarom hebben wij besloten om dan maar voor haar 60ste verjaardag een Sara pop te geven. Namens de gemeente overhandigde wij ook een cado en kaart met onze innige liefde en waardering en dank voor de grote bijdragen en verschil die Yolanda in onze gemeente maakt.



Februari 2017 / 4

Geloof geeft glans en vreugde, schoonheid en hoop aan het leven.

Voorbedding

- Wij dragen in onze gebeden en gedachten vooral Hugo Andeweg op, die na zoveel jaar samen met Heleen, nu alleen verder moet en alle kinderen en kleinkinderen.
- Wij dragen in onze gedachten en gebeden Meta de Haas en kinderen en familie op.
- Coby Kiewiet krijgt de volgende 6 maanden chemokuur – wij dragen Coby en Dirk Jan en kinderen en families Bakker, Murray en van der Wissel op in onze gedachten en gebeden.
- Wij blijven bidden voor Diets Hiddema, Ria Prins, Dick van den Eijkel, Mike en Rina Knoester en alle mantelzorgers die hen bijstaan.

Bedankje

Met de Kerstzangdienst was ik verrast met een prachtige bos bloemen en een leuke kaart erbij. Te mooi om waar te zijn!!!

Mijn hartelijk dank daarvoor. Ik heb er enorm van genoten.

Langs deze weg wil ik ook nu gedag zeggen aan de gemeente. Ik heb heel veel herinneringen aan de Maranatha Kerk, waar ik gedoopt bent, getrouwd bent, op zondagsschool was en belijdenis gedaan heb en ruim 16 jaar op het kerkkantoor gezeten heb. En dan natuurlijk mijn vader en moeder die uit deze gemeenten gecremeerd zijn. En zo zijn er nog velen herinneringen!

En nu hoop ik begin Maart weer een nieuw leven te beginnen in Nederland, waar ik toch altijd van droomden om weer van liever tijd terug te gaan. Nu dat mijn ouders beiden overleden zijn en mijn dochters in Nederland studeren was het tijd.

Ik kan altijd de gemeente nog kunnen volgen via de website en de Mare.

Ik wens jullie allemaal een heel goed, gezond en voorspoedig 2017.

Hartelijke groet,

Arma Blaauwhof

Bedankje

Lieve Maranatha familie,

Heel erg bedankt voor de prachtige bloemenmand die ik kreeg voor mijn verjaardag!!!

Ben er dolblij mee. Heeft een mooi plekje gekregen in mijn kamer!

Liefs

Hilde Hoorweg



Heleen Andeweg-Mathlener

Rotterdam 13 september 1943

Dordrecht, 1 december 2016

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn geliefde vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonsus en tante

Helena Jozina Andeweg-Mathlener
In de leeftijd van 73 jaar.

Dordrecht: Hugo Andeweg
Johannesburg: Wilma, Luke, Mischa en Joshua Lensink
Jolanda Andeweg en Peter Slingerland
Wynand, Anita, Rubens en Lucien Andeweg

en verder familie

De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op donderdag 8 december om 11.00 uur in de Biesbosch Aula van begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

Februari 2017 / 6

Geloof geeft glans en vreugde, schoonheid en hoop aan het leven.



Alexis Adriana Eames

Alexis is geboren op Zondag 8 Januari 2017, zij woog 2.8 kg, en alhoewel ze een paar weken te vroeg was, verliep alles prima. Gefeliciteerd James en Bianca Eames-Reinten met een wolk van een dochter, Paul en Charlotte Reinten met een kleindochter, en Dick en Janny vd Eijkel en Siets Reinten met een achter kleindochter. Heel veel plezier met Alexis!

Gefeliciteerd Hanja!

Hanja, die elke 2de zondag van de maand na de eredienst zorgt voor koffie en thee en wat lekkers met haar helpers, werd in Januari 2017 gefeliciteerd met haar 70^e verjaardag tijdens het koffiedrinken. Hanja staat hier op de foto met Joke de Jong en Ferdie van de Kuil. "Een gouden jaar en daarom heel het jaar jarig".

Nog vele jaren in gezondheid toegewenst Hanja!



Februari 2017 / 7

Geloof geeft glans en vreugde, schoonheid en hoop aan het leven.

In het zonnetje – 3^{de} Donderdag maandelijkse Koffieclub

Het is alweer begonnen – de gezellige derde Donderdagmorgen van de maand, wanneer senioren bijeenkomen voor een gezellig praatje met koffie en wat lekkers en een spelletje bingo. De bijwoning is gemiddeld rondom 30 personen. Velen kennen elkaar al jaren, maar zien elkaar niet veel meer.

De 2016 afsluiting vond plaats op 24 November, toevallig op de Amerikaanse Thanksgiving dag. Eerst koffie en kerstkrans, dan een Kerstmaaltijd geserveerd op mooi versierde tafels, een heerlijk toetje met een verlichte kerstboom en kerst liederen zingen. Iedereen kreeg een cadeautje mee – een gehaakt engeltje en een plantje. En daarbij was extra taart gebracht voor Dora Bekker met haar 98^e verjaardag. Herman vd Hulst was er ook, hij werd in December 96 jaar oud. En in Februari 2017 wordt iemand 93!

Maar de activiteiten van de koffieclub gaan niet vanzelf. Een team van helpers staat elke maand weer klaar om te zorgen dat de eten er komt en voorgezet kan worden. Hiermee een 'bloemetje' aan de helpers die we in het zonnetje zetten. Onze hartelijke dank aan Hanja Ketner, Martine Letterie, Rietje & Arie Spoon, Katrien de Wee, Loes Dibb en Hilda Hoorweg die elke maand weer klaar staan om de koffieclub in de kerkzaal een succes te maken. Chapeau!

Wilt u meer weten? of eens komen kijken? of meedoen? of misschien een keer komen helpen? Neem dan contact op met Hanja, de datums staan in de Mare of kom gezellig langs!





Acties van de Diaconie

‘Diaconie is dienst aan mensen, het verzorgen van hulp aan behoeftigen, door christenen verricht uit liefde tot God’. (<http://www.encyclo.nl/begrip/diaconie>)

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek - maar niet uitsluitend - verantwoordelijk is voor het diaconale werk. (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Diaconie>)

Veel verdriet, leed en zorg worden vaak door de diaconie gezien, maar er zijn ook leuke ervaringen, vaak rondom Kersfeest, het feest van het Licht. Deze ervaringen brengen plezier niet alleen aan de ontvangers, maar ook aan de diaconale medewerkers. Het uitdelen van kadootjes aan kinderen in Makwassie of een mooie hand geverfde fles met eten aan de ouderen en alleenstaanden in Parksorg – acties die wij als gemeenteleden dankbaar voor zijn.

Bedankt!

Meditatie van Ds Arie van der Veer

‘God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan’ Exodus 2:24,25

Het volk Israël schreeuwde het uit. Het leven in Egypte was vreselijk zwaar geworden. God hoorde hun klacht. In vier werkwoorden wordt in Exodus 2 beschreven wat dat inhoudt.

1. Het eerste werkwoord is ‘horen’

Daar moet wel altijd bij vermeld worden: op Zijn tijd. Het heeft daar in Egypte vele jaren geduurd. Toch vervulde God zijn beloften. Hij hoort.

2. Het tweede werkwoord is ‘gedenken’

God gedacht het verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. Gedenken is meer dan ergens aan denken. Je kunt aan iets denken, zonder er iets

mee te doen. Dat kan bij gedenken niet. Gedenken is nooit vrijblijvend. Wie gedenkt, doet er wat mee. Als God Zijn verbond gedenkt, wil dat niet alleen zeggen dat Hij Zijn verbond met Israël niet vergeten is, maar ook dat Hij in overeenstemming met dat verbond gaat optreden. Hij gaat doen wat Hij in het kader van dat verbond heeft beloofd. Het woord 'gedenken' in de Bijbel is een woord waar je blij van wordt. Zo is God. Hij hoort en gedenkt.

3. Het derde werkwoord is 'zien'

Er staat namelijk: 'Hij zag'. In de Bijbel wordt ook heel vaak gesproken over het zien van God. God ziet ons. Niets is voor Hem verborgen. Dat kan beangstigend zijn, maar ook juist bevrijdend. Talloze verhalen over Jezus beginnen met zien, zoals Lucas 7:13; 13:12; 19:5. Als Jezus ziet, is dat de eerste stap naar bevrijding. Jezus laat ons de Vader zien. Een Vader die ons ook ziet. 'Heer, die Mij ziet zoals ik ben', zingen we. Toch legt God Zijn hand op mij. Gods zien is vol liefde. Zelfs als Hij ons ziet met al onze zonden en gebreken. God ziet ons, ook wanneer wij Hem niet zien.

4. Het vierde werkwoord is 'kennen'

Ook dat is een heel belangrijk woord in de Bijbel. Kennen is omgaan met. Kennen is ervaringskennis. Kennen door ontmoeting, waarneming. Kennen is in het Oude Testament verbonden met de persoonlijke relatie. Daarom kan het worden gebruikt als synoniem voor 'zich bekommeren om' en 'liefhebbend zorgen voor'.

God is een God die hoort, gedenkt, ziet en kent.

Het is een bijna onopvallend zinnetje in Exodus 2.

Maar het is een zinnetje dat ten diepste de hele boodschap van de Bijbel vertolkt. Steeds opnieuw wendt God Zich tot Zijn volk. Zo was Hij met Abraham begonnen. Ongevraagd en onverwacht gaat Hij opnieuw verder met Zijn nazaten in Egypte.

Je kunt deze vier werkwoorden beschouwen als een vertolking, een weergave van de hele Bijbel. Je kunt ze schrijven boven de komst van Jezus naar deze aarde: God hoort, gedenkt, ziet en kent.

Zo was God toen. Zo is God nu.

<http://www.eo.nl/radio5/programmas/debijbelopen/artikel-detail/artikel/god-hoort-gedenkt-ziet-en-kent/>

7x (niet) bidden voor Trump : Gebeden van Nederlandse christenen

Veel Amerikaanse christenen kijken reikhalzend uit naar het aantreden van Donald Trump: Gaat hij de christelijke waarden van Amerika herstellen? Het enthousiasme bij Nederlandse christenen voor de onvoorspelbare nieuwe president is minder groot. Maar er wordt wel voor hem gebeden. In de 'Week van Gebed' bidden 7 vooraanstaande Nederlandse christenen voor Donald Trump.

Gert-Jan Segers

Voorzitter van de fractie ChristenUnie in de Tweede Kamer Gert-Jan Segers bidt voor Trump het gebed van koning Salomo uit 1 Koningen 3:

*(...) 'om een opmerkelijke geest
zodat hij het volk kan besturen
en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad,
en om het vermogen om te luisteren
en het vermogen te onderscheiden tussen recht en onrecht'.*

Jan van den Bosch

Presentator en ondernemer Jan van den Bosch: "Ik bid Trump toe wat ik zo vaak van mijn moeder hoorde als ik een 'grote mond' had of iets zei wat niet van pas kwam. Trump grossiert daarin dus mijn gebed voor Trump is:

Zet Heer een wacht voor zijn lippen, behoed de deuren van zijn mond, dat hij zich niets onbedachtzaams laat ontglippen. Dat Trump, omringd door een team van evangelicals, zich zal laten inspireren door God en zijn woord en niet op zijn eigen inzichten vertrouwt. Dat hij wijsheid zal ontvangen om te regeren zoals je van de machtigste man ter wereld mag verwachten. Ik bid in afhankelijkheid van de Allerhoogste: bekeer Trump, Heer!"

Anne Westerduin

Anne Westerduin is spreker, schrijver en uitgever. Ze werkt bij de christelijke uitgeverij *Royal Jongbloed*. Voor Donald Trump bidt ze:

"Trouwe God, als er een moment is waarop ik dankbaar ben dat U ons uw Woord heeft gegeven dan is het nu wel. Er zijn al zoveel machthebbers Trump voorgegaan, ik hoef de bijbel maar open te slaan om te zien hoe gewone mensen woorden vinden voor het gevoel wat ons nu bekruipt: 'Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?' (berijmde versie van psalm 2).

Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat U heeft gewild dat Trump vandaag de president wordt. Het zijn toch gewoon mensen geweest die hun stem aan hem hebben gegeven. Maar ik geloof wel dat het niet buiten U om gaat. Dat U de wereld in Uw handen houdt, zoals ik zojuist nog een ei in mijn handen hield: kostbaar en kwetsbaar. Ik vertrouw op uw belofte dat U in Jezus zich voorgoed heeft verbonden met deze wereld.

Moge U hem zegenen zoals U Salomo zegende met een wijs hart. Dat hij het mogelijk vandaag nalaat om U daar zelf om te vragen is voor U minder een probleem dan voor ons mensen. U geeft mild en zonder verwijt, weet ik uit ervaring.

Laat dit vertrouwen ons ook weer actief maken om op onze eigen vierkante millimeter in te zetten voor wat de wereldvrede dient."

Andries Knevel

Als 'internetpastor' van de Jezuïeten wil Nikolaas Sintobin plekken van stilte en spiritualiteit op web creëren. Dagelijks zijn er gebeden en overdenkingen te vinden op Gewijde Ruimte en Bidden Onderweg. In het EO-programma *Op Zoek Naar God* was Nikolaas een mentor voor de deelnemers.

Goede God,

Vandaag legt Donald Trump de eed af als nieuwe president van de Verenigde Staten

van Amerika. De komende vier jaar zal hij dag in dag uit beslissingen nemen in talloze, complexe dossiers. Hij en zijn administratie zullen richting geven aan het leven van heel veel mensen.

Geef Donald Trump en zijn medewerkers de genade van de onderscheiding tussen goed en kwaad. Geef dat hij mag groeien in het aanvoelen van de richting die uw Geest aanwijst. Dat hij de moed en de nederigheid krijgt om te gehoorzamen aan wat U hem vraagt. Dat hij niet zichzelf zoekt. Maar wel U en uw steeds grotere heerlijkheid.

Dat vraag ik U, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Elsbeth Gruteke

Ze presenteert al vele jaren radio-programma's van de EO. Eerst op Radio 1, later op Radio 4 en 5. Elsbeth is theoloog en sinds anderhalf jaar predikant van de Amsterdamse Jeruzalemkerk. Elsbeth bidt een gebed "voor POTUS Donald Trump". (POTUS is een afkorting voor *President Of The United States*)

Heer, onze God,

Wij bidden voor de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump, nu hij zijn ambt heeft aanvaard.

Om de waardigheid die daar bij hoort.

Om sterke schouders en een nederig hart.

Om wijsheid, fijngevoeligheid en inzicht in wat nodig is om de VS te leiden en een rol te spelen in het bevorderen van vrede, veiligheid en gerechtigheid in een wereld die daar naar verlangt.

Wilt U de nieuwe president zegenen, hem leiden en nabij zijn.

Dat Hij U mag kennen als de Heer van zijn leven.

Wij vragen U dat in de naam van Jezus, Amen

Arie van der Veer

EO-presentator en predikant ds. Arie van der Veer bidt niet alleen voor Trump, maar ook voor zichzelf:

God,

Vandaag ga ik kijken naar de inauguratie van Donald Trump tot president van Amerika.

Vandaag, gisteren en vele dagen daarvoor heb ik de commentaren op zijn verkiezing gehoord.

Het brengt me in verwarring. Voor de een is deze man een groot gevaar, voor de ander een zegen.

Ik bid u vandaag om wijsheid voor hem maar ook wijsheid voor mezelf.

Om te kunnen onderscheiden waar het werkelijk op aankomt.

<http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/7x-niet-bidden-voor-trump/>

Dienstrooster februari 2017

	5 februari	12 februari Koffiedrinken	19 februari	26 februari
1	C Reinten	JW Hoorweg	E de Jong	I Tanzer
2	E Reinten	E de Jong	F vd Kuil	T van Wyk
3	M Letterie	W Strydom	J de Jong	R Boer
4	H Kettner	D Kruger	N Knoester	H Kettner
5	I Pol	A Basson	L Dibb	I Pol
Begroeting	W Kruger	P Reinten	A Knoester	M Letterie
Bloemen	J vd Eijkel	C Reinten	E Reinten	F Smal
Koffie		E Reinten M Letterie		

Agenda februari 2017

Zondag 5 februari	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 7 februari	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 12 februari	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
Dinsdag 14 februari	9h00-13h00	Kerkkantoor
Donderdag 16 februari	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie Noord Rieneke 0117043602
Zondag 19 februari	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 21 februari	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 26 februari	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissie
Dinsdag 28 februari	9h00-13h00	Kerkkantoor

Verjaardagen februari 2017

woensdag 1	Claudia Schmidt	084 418 9575
donderdag 2	Margreet Gaymans	011 608 2088
vrijdag 3	Janny Pol	011 973 1223
zaterdag 4	Jurgens Bekker	011 622 5472
zondag 5	Wilma de Jong	082 376 0308
dinsdag 7	Hetty Venter	011 867 1189
zondag 12	Wessel Reintjes	011 828 5236
woensdag 15	Ina Voorneveld	
donderdag 16	Maaike vd Toorn	011 827 5822
zaterdag 18	Emmy Reinten	011 679 1434
donderdag 23	Gina Bianchi	
vrijdag 24	Matthias Boer	
zondag 26	Charleen Strydom	011 436 0210
zondag 26	Leon Venter	011 867 1189
zondag26	Catharina de Wee	011 435 5943

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
Organist	Milton Webber 081 493 9756 translations@telkomsa.net